



# ‘Geknipt voor Mali’

Stichting Mali-Waalsdorp en de Haagsche Kopjes nodigen u op 8 november van harte uit voor een Haagsche - Malinese zondag.

Op deze dag ontvangt u een typisch Malinees welkomstdrankje, informatie over de Particuliere Initiatieven van Stichting Mali-Waalsdorp in het dorpje Endé in het Dogongebied, kunt u Malinese kunst bekijken, kunstnijverheid kopen en nog veel meer.

Voor de kinderen zijn er allerlei activiteiten, zoals modderverven op Malinees katoen, Afrikaanse maskers maken, schminken en ook kunnen de haren ingevlochten worden.

U kunt zich op de foto laten vastleggen in Malinese kleding of alvast kaarten kopen die u misschien rond Kerst naar uw vrienden en/of familie wilt versturen.

Het belooft een sprankelende en dynamische dag te worden, die een kille herfst dag zal opfleuren, dus zorg dat u uw kans pakt om erbij te zijn!

De Haagsche Kopjes,  
Vondelstraat 14 Den Haag  
(goed bereikbaar met tram 17)

Zondag 8 november 2009  
Van 11.00 – 14.00 uur  
of van 15.00 – 18.00 uur.

Barbera en Judith,  
van de Haagsche Kopjes

[www.haagschkopjes.nl](http://www.haagschkopjes.nl)

Lilian en Ingrid,  
de oprichters van Stichting Mali-  
Waalsdorp sinds 1999.

[www.mali-waalsdorp.nl](http://www.mali-waalsdorp.nl)

Wij zien u graag op 8 november a.s.